

Södermalm östra - Katarina och Sofia

PROMENAD - En riktig höjdare! Gå i Bellmans och misstänkta häxors fotspår. Strosa över Mosebacke, kolla utsikten från Katarinahissen, Fjällgatan och Sofia kyrka. Fina platser i Stockholm. Fina ställen i Stockholm.



Sevärdheter:



Katarinahissen

Hissen som binder samman Slussen med Mosebacke-distriktet på Södermalm byggdes redan i slutet av 1800-talet. Då kostade det 5 öre att åka upp i hissen och 3 öre ner. Priset höjdes genom åren och landade tillslut på en tia. Tyvärr är hissen inte i drift längre men med hissarna i huset kommer man upp till restaurang Gondolen samt Gondolens skybar som serverar mat och drinkar i toppklass. OBS! Gondoelen stängd under uppbyggnad och man når utsiktsrampen utomhus över gångbron från Mosebacke.



Mosebacke

Monteliusvägen slingrar sig fram längs Mariaberget. Blicka ut över skeppen som ligger på svaj eller få svindel av de hisnande vyerna över Riddarfjärden. Promenaden är uppkallad efter Oscar Montelius, en professor och arkeolog som var ledamot i Svenska Adademiien. Under sommaren är Mosebacke ett av Stockholms härligaste ställen. Njut av öl i plastglas, kolla en bra konsert eller blicka ut över Gamla Stan, Blasieholmen,

Djurgården och se Finlandsfärjorna sakta åka förbi.



Katarina Kyrka

Man kan lätt påstå att Katarina Kyrka genomgått en del hemsgheter under åren. På platsen mitt på Katarinaberget brändes offren för Stockholms blodbad. För länge, länge sen när man trodde att det fanns häxor bland oss, i mitten på 1600-talet användes kyrkan till förhör av misstänkta häxor. De misstänkta häxorna torterades och 8 av de dödades varav en brändes levande.



Stadsgårdshissen

Sofiahissen, som den också kallas, tog många hamnarbetare till och från arbetet mellan 1907 och 1971. Den gröna överbyggnaden blev senare Stockholmstrubaduren och viskompositören Carl Antons skrivarstuga.



Fjällgatans kaffestuga

Med magnifik utsikt över Gamla stan och Gröna lund kan du drömma dig bort med en kaffekopp i handen. Eller varför inte en smörgås, sallad eller bulle? Här finns också ett stort utbud av kulglass, perfekt för varma somrardagar! Caf et har drivits av Familjen Blomqvist i  ver ett halvt sekel.  ppet maj-september alla dagar 9-22. Vid d ligt v der kan  ppettiderna komma att  ndras. Ring och kolla p  08-643 14 40 om du  r os ker!



Blockmakarens hus

Ett museum som visar hur enkelt och fattigt man levde i mitten och slutet på 1800-talet. Blockmakare Gustav Andersson var anställd vid Flottans verkstäder på Skeppsholmen och svarvade trissor till block som användes i segelfartygens riggar. Han hade sin verkstad hemma och bodde på övervåningen. Huset är återställt som enkelt folk bodde i början på 1900-talet.



Vitabergsparken

En kuperad park uppe på Söders höjder nedanför Sofia kyrka. Vitabergskafét, Parketeater och gräsytor som räcker till för hela stadsdelens solbad och picknickbehov gör detta till en populärt tillhåll för Söderborna.



Faggens krog

Faggens krog är idag bostäder men var under Bellmans tid en mycket omtyckt och populär krog. Därefter en uppfostringsanstalt som tog hand om flickor vars föräldrar hade dött, var odugliga eller utan jobb. Anstalten stängdes så sent som 1954.

Nytorget

Nytorget är lite av östra Södermalms främsta mötesplats. Här finns en rad caféer och restauranger men kanske mest populärt är gräsplanen och sofforna runt om för picknick. Torget har anor från 1600-talet och på sin



östra sida finns gamla arbetarbostäder från 1700-talet.



Werner Groens Malmgård

Det är svårt att tro att Vitbergsparken var ett av Stockholms fattigaste kvarter i slutet på 1800-talet när man idag betalar skyhöga summor för en liten vrå. Elsa Borg öppnade på malmgården ett skyddshem för flickor som gick runt av bidrag som kläder och slantar från privatpersoner och ibland myndigheter. Idag står det en staty av henne i parken.



Lillienhoffska palatset

Utsmyckat i Holländsk barockstil är huset som ligger mitt på Medis (Stockholmsslang) för Medborgarplatsen. På somrarna sitter minst en fjärdedel av Stockholms festprissar på Snaps som ligger på bottenvåningen i huset och blickar ut över torget med solen i ögonen.



Trippa

www.trippa.se
