

Från vikingatid till stormaktstid

Inte nog med att denna utflykt bjuder på flera intressanta sevärdheter, så är själva bilturen mycket vacker och rolig att köra. Man kan välja att lära sig en massa eller bara njuta av upplevelser.



Sevärdheter:



Jarlabankes bro

Jarlabankens bro uppfördes av storbonden Jarlabanken på mitten av tiohundratalet. Ett våtmarksområde fick en cirka 150 meter lång vägbank och flera runstenar restes även på platsen. Hur bron såg ut från början vet man inte säkert men stora delar av den har restaurerats till det utseende man vet att den hade omkring år 1700. Detta är ett av Sveriges mest omskrivna historiska monument.



Markims kyrka

Markims kyrka ligger på en kulle på ett av de större fälten i Uppland, Orkesta-Markim fältet. Att stanna till här och blicka ut över omgivningen är en mäktig upplevelse. Kyrkan byggdes c:a 1200 och omnämns första gången 1287. På platsen låg tidigare en hednisk offerkälla, för detta är gamla vikingabygder. Den enda som är bevarat från medeltiden är ett krucifix från 1200-talet. Kyrkan har även vacker klockstapel.



Skånelaholms slott

Detta romantiska slott byggdes på 1640-talet men på 1200-talet tillhörde ägorna ingen mindre än Magnus Ladulås. Slottet ligger i en naturskön miljö vid sjön Fysingen och dess naturreservat har ett rikt fågelliv. Här finns en samling av allmogeföremål och en unik naturaliesamling som insamlades av Linnés lärjunge Magnus Bromelius. I källaren finns en fångelsehåla som inte längre är i bruk. Man bjuds på konst- och möbelhistoria från sekler.



Nordians hög

Nordians hög byggdes troligtvis som en hövdingahög (även kallat kungshög) från 500- eller 600-talet. Det är en av Mälardalens största gravhögar med 50 meters omkrets och 12 meters höjd och är omgiven av ett större gravfält med hundratals stensättningar. Högen ligger i Åshusby som var en av de husabyar som kom till någon gång under 700-talet och var centralort för ledungen och Mälarkungens fogdar och småhövdingar. Det kan vara så att när kungen reste på rundtur till sina husabyar så avled han just här och fick därför sin ståtliga gravhög på platsen.

Steninge slott

Steninge Slott kom till tack vare en kärlekshistoria mellan Carl Gyllenstierna och änkedrottning Hedvig Eleonora. Eftersom hovet var inblandat anlätades de bästa arkitekterna, stuckatörerna och konsthantverkarna. Nicodemus Tessin den yngre, som också ritade det Kungliga Slottet i Stockholm, utsåg det lilla lantslottet Steninge till sitt mästerverk. Han inspirerades av den



franska och italienska stilen och resultatet blev en mix ihop med den svenska herrgårdsstilen. Byggherren Carl Gyllenstierna hade en vision om att visa konst och kultur av yppersta klass på Steninge Slott, denna vision lever kvar ännu idag, flera hundra år senare. I Steninge Slottsgalleria, i stenladugåren, finner du Orrefors Kosta Boda bruksbutik, Entrébutiken Steninge, Trädgårdsmästarna i Steninge och Steninge Kök & Skaffereri. Det sistnämnda är värt ett besök om magen kurrar. Öppettider Vardagar 11-18 Helgdagar 10-17 (Slottet är för tillfället stängt på grund av reovering. Barockparken är dock öppen.)



Trippa

www.trippa.se
