

Furusund - promenad

Gå i Astrid Lindgrens och August Strindbergs fotspår runt den pittoreska badorten. Sommartid finns fik och krogar samt ett avstamp till ytterskärgården. Promenaden är rätt lång och alternativt kan man vända vid färjeläget.



Sevärdheter:



Furusunds värdshus

Furusunds Vårdshus byggdes år 1811, men då var huset en tullstation och arrest. Först på 1940-talet upphörde tullstationen och rummen började hyras ut till resande. Tullen - numera Kustbevakningen - finns idag i en röd betydligt mindre byggnad vid Ångbåtsbryggan. Furusunds Vårdshus är idag en konferens- och hotellanläggning.



Ångbåtsbryggan

Här kan man sitta och ta igen sig och blicka längs den långa Furusundsviken åt söder och öppna havet i norr. Börjar man båtresan från stan tar det lång tid innan den riktiga öppna skärgården men härifrån kommer man raskt ut till ytterskärgården som t ex Rödlöga.

Optiska telegrafan

Det nya optiska telegrafnätet fick sin största



utbredning 1854 då västmakternas flotrörelser i Östersjön under Krimkriget medförde skärpt kustbevakning kring huvudstaden. Med telegrafer som denna kunde man snabbt skicka meddelanden längs kusten. Telegrafan rekonstruerades 1962 och är den enda kvarvarande och fungerande i Sverige.



Kvarnen i Furusund

Kvarnen har årtalet 1722 i flöjeln. Den har byggts om flera gånger sedan dess. Den senaste upprustningen skedde 1960, och kvarnen "återinvigdes" 1961 under medverkan av bl a Evert Taube. Nu är den K-märkt och tillhör och förvaltas av Roslagsmuseet i Norrtälje. I kvarnen fanns vid sekelskiftet något så sällsamt som ett frenologiskt museum, en samling av dödskallar. Ett 15-tal skallar och dödsmasker donerades 1915 till Kriminologiska museet i Stockholm, där de förvaras tillsammans med en gipsavgjutning av Karl XII:s skalle. Uppifrån kvarnen är det en vacker utsikt över sundet.



Kejsarbryggan

Kejsarbryggan ligger mellan de gula åttkantiga paviljongerna, nedanför det som en gång var Societetshuset. Den har ingenting med någon kejsare att göra. Virket kom ursprungligen från Kejserska huset i Stockholm, därav namnet.

Christiansborg



Christian Hammer var den stenrike hovjuveleraren som gjorde Furusund till en exklusiv badort. Han bodde i det stora vita huset bredvid Romanov och har även gett namn åt Hammerska ladan.



Furusunds Gästhamn med café

Mitt i Furusund vid Fursunds strandväg ligger gästhamnen med 100 båtplastser. Här finns en restaurang med café och lättare varm och kall mat. På uteserveringen har man första parkett till båtlivet på bryggan och i Fursundsleden i denna härliga skärgårdsmiljö.



Bellevue Furusund

Det gula, långa huset på Strandvägen 4 har i tur och ordning varit: Sädsmagasin för Kronobränneriet, Kägelbana, Societetshus och Hotell. Numera ett sommarhus för några familjer. Och utanför ligger f d musikpaviljongen Flustret.

Villa Lido

Villan som även kallas Ryssvillan byggdes med pengar från dåtidens ryska oljeinvesteringar. Att villan uppförts av en svensk-rysk industriman vet man. Men ifall det huserat ryska gangsters här genom åren kanske mest är ett rykte.



Romanov

Romanov, det stora röda huset vid Källarbacken, kallades ursprungligen för Röda Byggnaden, och är nu det äldsta huset på Furusund, byggt 1726-1729. Det var från början huvudbyggnad till Furusunds gård. I slutet av 1700-talet var det bostad åt arbetarna som skötte Kronobränneriet som låg nedanför vid Ålandsviken, och under den blomstrande badortstiden på Furusund i slutet av 1800-talet blev det hotell.



Trippa

www.trippa.se
