

Djurgårdsbrunnsviken - Hälsans stig

PROMENAD - Gå längs några av stans mest kända vatten. **Sevärdheter, natur, folk- och båtliv.** Picknickplatser vimlar det av med korvkiosken vid Djurgårdsbrunn är toppen. **Promenadstråk i Stockholm. Fina platser i Stockholm. Fina ställen i Stockholm.**



Sevärdheter:



KMK Café

Populärt kafé i en härlig miljö i det som tidigare var bensinmack för bilar och båtar. KMK Café ligger i anslutning till Djurgårdshamnen som är Kungliga Motorbåt Klubbens huvudhamn. Har man varit här en gång blir det lätt en vana att återkomma.



Nobelparken

Trädkramarens eldorado - här hittar du nämligen de flesta av Sveriges vilda trädslag. Namnet kommer sig av att man i början av 1900-talet ville upprätta ett institut för att hylla Alfred som tillverkade krut här i krokarna, men de planerna rann ut i sanden.

Diplomatstaden

Pampigt värre! Dessa exklusiva villor



byggdes på 1910-talet. De ritades av välkända arkitekter och fungerade på den tiden som privatbostäder åt de förmögna, som Electrolux grundare Axel Wenner-Gren och häradshövdingen Knut Tillberg. Idag domineras området av ambassader och konsulat.



Sjöhistoriska museet

Strosa runt bland intressanta vrakfynd och båtmodeller. Man har vissa basutställningar men det pågår alltid en rad parallella utställningar under begränsad tid. Byggnaden i nationalromantisk stil är ritad av arkitekt Ragnar Östberg och invigdes i maj 1938. Här kan man bland annat se utställningar om sjömanstatueringar, svenska marinens och kustbevakningen på uppdrag i Afrikas horn, handelsfartygens historia, en stor samling krigsfartygsmodeller samt flera miniutställningar. Mest imponerande är ändå utställningen av Gustav III:s fartyg Amphion. Sjöhistoriska museet är öppet tisdag till söndag. Fri entré. Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm Tel: 08-519 549 20



Båthuset Stockholms roddförening

Det här båthuset uppfördes i samband med Olympiaden 1912 och ritades av arkitekten Sigurd Lewerentz. Som material användes bland annat överblivet virke från just Olympiaden och man kan än idag se sittplatsnumren på sina ställen.



Djurgårdsbrunns wärds hus

Med lagom avstånd från stadens stress ligger denna avslappnande restaurang. Här bjuds det på tidlösa klassiker i nya varianter. Inspirationen kommer från såväl Sverige som Medelhavet. En stor uteservering finns att tillgå, och även andra aktiviteter att utföra i samband med måltiden. Vad sägs till exempel om ett smälta maten över ett parti boule?



Lilla Sjötullsbron

Kramar och pussar på en romantisk bro behöver inte bara utväxlas på film. Varför inte ta tillfället i akt på den här fina gångbron i betong från 1965?



Villa Gröndal

Nu vandrar du i vår stora svenska poet Gustav Frödings gamla fotspår. Det sägs att han älskade långpromenader här ute. Fröding tillbringade sina sista levnadsår i Villa Gröndal fram till sin död 1911.

Sirishov

I den pepparkaksliknande villan bodde Gustav III:s överkammarherre Sten Abraham Piper, som lär ha döpt byggnaden efter sin favorithund. 1866 blev bankdirektör AO Wallenberg ägare till villan, som än idag



tillhör hans släktingar.



Villa Godthem

Klassisk svensk mat i en sanslöst vacker ute- och innemiljö. Med rätter som Biff Rydberg, Plankstek och Pepparstek behövs inga längre förklaringar. Den anrika restaurangen byggdes i slutet på 1800-talet och var ursprungligen en privatbostad för en operasångare. 2011 öppnade restaurangens nya ägare Melker Andersson och Danyel Couet dörrarna för hungriga gäster i nyrenoverade lokaler. Vid nystarten var det många som undrade om krogen skulle behålla paradrätten plankstek. Detta gjorde man med en viss tvekan. Men krogen har nyligen övertagits av restaurang Prinsens ägare. De nuvarande ägarna tvekar inte i "planksteks-frågan" för denna rätt skapades just på nämnda Prinsen 1954 när Fru Törnquist lanserade den nya rätten. Bara några år senare togs rätten till Godthem och blev dess paradrätt. Man ägde nämligen båda restaurangerna då också - historien är sluten. En stor och lugnt belägen uteservering sommartid blir snabbt full vid vackert väder. Rosendalsvägen 9, Djurgården Bordsbokning: 08-684 238 40

Djurgårdsbron

Badkruka? Njut av vattnet på behörigt avstånd från bron som stod klar 1897 i



samband med den stora
Stockholmsutställningen.



Trippa

www.trippa.se
