

Bromma runt

En biltur som går igenom Bromma förbi några av Stockholms finaste privatbostäder från skilda år tydliga exempel på stadens årsringar från sent 1800-tal till folkhemsk funkis. Några speciella byggnader eller områden valts ut som exemplifierar. Även några betydligt äldre byggnader samt utsiktsplatser tas med.



Sevärdheter:



Engelska radhusen i Äppelviken

En del av Bromma trädgårdstad med de flesta byggnaderna uppförda på slutet av 1910-talet. Till grannars förskräckelse uppfördes dessa radhus år 1919. Alla radhusen har varsin egen liten täppa som anknyter till en engelska trädgårdstanken. Idag anses byggnaderna ha högt byggnadshistoriskt värde och marknadsvärdet är inte fy skam heller.



Ålstensgatan

Längst upp i den långa backen ligger kungabarnens skola - Ålstenskolan. Inte mycket finns kvar av det ursprungliga affärlivet, men fiskaffären ligger där den alltid har legat. Funkishusen, 94 radhus i 12 längor byggdes 1932-33. I ett av de här "Folkhemmen" bodde statsminister Per-Albin Hansson och det var först sen han flyttat hit som de blev populära. Numera räknas de bland landets dyraste radhus. Gatan är kantad av en päronträdsallé och längst ned ligger Ålstensängen med en vidunderlig utsikt

över Mälarhöjden.



Grönviksvägen

Det här är en av Stockholms mest exklusiva gator. Crème de la crème för dem med en välfylld plånbok. Djursholm och Saltsjöbaden kommer att protestera men sträckningen efter sjön kan göra vem som helst "grön" av avund. Ursprungligen ett område som bebyggdes på 1880-talet då maren tog sig hit med ångbåt till Grönviks brygga. En byggnad finns kvar från den tiden (Grönviksvägen 7) men annars är det mest funkis från 1930-talet.



Ängbybadet

Tillsammans med Sättra camping (på andra sidan vattnet) Stockholms mest centrala campingplats, med gångavstånd till tunnelbanan. Här finns vattenrutschbana, kiosk, servering och förstås ett fantastiskt bad. Längre drevs campingen av kommunen, men numera arrenderas verksamheten ut.



Blackebergs slott

Ljunglöfska slottet kallades det också eftersom det var "Snuskungens" sommarresidens. Här umgicks tobaksmagnaten med bland andra Oscar II och de drack punsch i det makalösa groggtornet. Slottet, ett Drottningholm i miniatyr, invigdes på fabrikörens 60-årsdag 1893. Idag används det för fest och konferens.

Södra Ängby den vita staden

Södra Ängby är världens största och mest enhetliga villaområde i funkisstil. Området kallas för den vita staden (för att husen är vita) och mellan tomterna saknas utan mellanliggande staket som ger området en parkkaraktär. Och som de ser ut nu skall de förbli, för stadsdelen har mycket strikta regler för bevarande.



Bromma kyrka

Bromma kyrka är en av Stockholms äldsta byggnader. Utanför kyrkan står en kyrkklocka med en mycket ovanligt avbildning av Jesus på korset.



Åkeshovs slott

Den ståtliga byggnaden fick sitt namn efter Åke Axelsson Natt och Dag och började byggas på 1640-talet. Orangeriet och flyglarna kom till hundra år senare. Från 1939-1988 bodde Kungens två hundra får i ladugården. De fick ett kort försommarbete i Judarskogen innan de vallades genom staden nattetid till betet på Stor Skuggan, Djurgården. Idag fungerar herrgården som konferensanläggning och ägs av Stockholm Stad. Tyvärr kan man idag inte besöka slottet.



Trippa

www.trippa.se
