

Bogesundslandet och Vaxholm.

Bogesundslandet är ett område som blivit skonat från bebyggelse och en stor del är idag naturreservat. Två slott, ett naturreservat och skärgårdens huvudstad står på menyn för rundturen.



Sevärdheter:



Rydboholm slott

Man är inte helt säker på var Gustav Vasa föddes, men med allra största säkerhet vet man att det var här han växte upp. Tyvärr finns inte inredningen från den tiden kvar då slottet gjordes om på 1500-talet, men i det ena tornet hade Vasa sin studiekammare. I många hundra år ägde sedan Braheätten slottet, de har sin egen gravkammare med porträtt och stamträd hör. Den siste i ätten som kastade in handduken var Magnus Brahe 1930 och efter hans död åkte ärkebiskopen Nathan Söderblom ut till sjöss och kastade nyckeln till gravkammaren i sjön. Idag är slottet en privatbostad och är inte öppet för allmänheten. Från den engelska parken kan man dock se slottet från utsidan.

Bogesundslandet naturreservat

Bogesundslandet är en halvö väster om Vaxholm. Här finns ett populärt friluftsområde med flera vandringsleder och möjlighet till både bad, fiske, bär- och svampplockning. En sevärdhet är byggnadsminnet Bogesunds slott som är synligt från vägen. Slottet



uppfördes på 1600-talet och byggdes om på 1800-talet för att likna en normandisk medeltidsborg. Har man just sprungit maran och har kondisen igång finns en 4 mil lång vandringsled som bland annat passerar ett lövskogsreservat med över 300 år gamla lindar vid Frösvik. Det finns också en campingplats för tältfantasterna. Ellboda friluftsgård är startpunkten vi valt för att utforska naturreservatet.



Jordbrodammen

Den här dammen skapades för att golfklubben skulle få en vatten till golfbanan. När björkarna blev dränkta så blev det för mycket av det goda. En märklig plast som för tankarna till Louisianas träskmarker.



Bogesunds slott

I slottet finns bevarad planlösning, stomme och inredningsdetaljer från 1600-talet. Ätten Brahe ägde slottet en längre tid. Den största förändringen som slottet genomgått var mellan åren 1864 och 1867 då slottet byggdes om och fick en mer romantisk stil. Fyra torn lades till, ett kapell och en vinterträdgård kompletterade. I parken utanför finns en härlig fruktträdgård, passa gärna på att fånga en fallfrukt i höst!

Vaxholm

Är du sugen på att fly storstaden för en dag så är detta stället för dig. Vare sig du vill shoppa eller slappa kan du göra det här - i skärgårdens huvudstad. Vaxholm är en tätort



är belägen på Vaxön i Stockholms skärgård. Kring förra sekelskiftet började trafiken hit öka med de så kallade "Vaxholmsbåtarna", som avgår från Strömkajen i Stockholm. Först 1926 fick ön en fast förbindelse till land med Pålsundsbron och numera är snabbaste sättet att ta sig hit kommunalt med buss från Östra station. Under vår och sommar fullständigt blomstrar "skärgårdens huvudstad", så kallad för att den är en knutpunkt för mellanskärgårdens färjetrafik! Gå på en stadsvandring, besök biografteatern, fynda på loppmarknad eller varför inte avnjuta en härlig lunch på Waxholms hotell. Centralt ligger mycket pittoreska hus som bör beskådas. Är du sugen på en utflykt i utflykten kan du även besöka Kastellet och utforska Vaxholms fästning. Den byggdes redan på 1500-talet för att försvara Stockholm mot utländska krigare, så till och med Gustav Vasa har haft ett finger med i spelet här. Om du ska åka båt så kolla upp avgångarna i god tid innan. Och om vädret tillåter - ta med badkläder! Det finns hela tio stycken allmänna stränder i närheten. 🚶

Trippa har en promenad i Vaxholm.
[nid:1638, text:"Vaxholm runt."]



Trippa

www.trippa.se
