

Rådmansö runt och Kapellskärs vandrarhem

Turen går via Penningby slott och når stugbyområdet Marholmen med det fd Marholmens folkbildningshem som numer heter Grosshandlargården och är en jättemysig krog. Först därefter nås Rådamansö där övernattnig sker på STF Kapellskär. Därifrån kan man promenera till vackra Riddersholms naturreservat med en mysig liten sandstrand. Rådmansö var till för lite drygt hundra år sen en ö men landhöjningen har gjort det till en halvö istället. Nästa stopp blir fiskebyn Räfsnäs där båtar går till bland annat Fejan och Blidö. Vidare till Gräddö varifrån de första Vikinglinjeturerna gick till Mariehamn innan Kapellskär tog över.



Sevärdheter:



Penningby slott

Slottet som visas för besökare under sommartid har funnits sedan 1400-talets slut vid Väsby sjön, men hade på den tiden en direkt förbindelse med havet genom Penningbyån och slottet var en viktig del i försvaret av inlandet. För att klara en belägring hade man en egen vattenkälla inom slottets murar. Idag har landhöjningen gjort ån och sjön mindre och grundare. En stor eldsvåda skadade slottet i slutet på 1800-talet och reparationer pågår fortfarande. Slottet fick sina mäktiga rundtorn av Lars Turesson Tre Rosor, som dog på slottet 1540.



Grosshandlargården

På vinterhalvåret är Restaurang Skärgårdsro öppet i den moderna konferensanläggningen. Men det är främst på sommaren då den duktiga kökspersonalen flyttar ut till de äldre delarna och konferenssäsongen blir turist dito, som upplevelsen är mest unik.



STF Kapellskär

Kapellskär är kanske mest känt som porten mot öster med färjetrafik till Åland. Men i detta gränsland mellan hav och land ligger även Riddersholms naturreservat, ett fantastiskt naturområde med slätterängar och betesmarker. Vandrarhemmet i Kapellskär ligger strax intill naturreservatet. Tack vare den kalkhaltiga marken är blomsterprakten bedårande från maj till augusti. Vitsippor, gullvivor och ett tiotal olika orkidésorter växer i enorma mängder. På vandrarhemmet bor du praktiskt och gemytligt i rum med två, fyra eller sex bäddar. Vandrarhemmet är även öppet under den mörka årstiden. Då kan du njuta av vinterisarna med ledarledda skridskoturer och de vackra skidspåren i området. Öppettider: Året runt Tel: Reception: +46 176-441 69. Mobil: +46 70-880 08 38 E-post: stfkapell@fritidsbyn.se Adress: Riddersholm, Gräddö Hemsida: www.fritidsbyn.se

Riddersholm naturreservat

Trots att det ligger på fastlandet finns hela skärgårdsnaturen och miljön här. Med sin kalkhaltiga jord är det ett paradiset för olika blommor, bland annat växer här massa orkidéer. Men det är inte bara blommorna som är kända på Riddersholm, här finns allt.



Badstränder med knarrande sand, klipphöllar ljumna av solen men framförallt finns tystnaden. Men det är inte bara blommorna som är kända på Riddersholm, här finns allt. Badstränder med knarrande sand, klipphöllar ljumna av solen men framförallt finns tystnaden. Det är något speciellt med Riddersholm, här kan du alltid finna lugnet och hitta din egna stig eller strand om du vill ha lite egen tid. Här kan man slippa dela platsen på klippan med hundra andra. Inte för intet den kallas för en lugn oas.



Räfsnäs

Här kan man fika och handla i kiosken. Ett litet gulligt fiskeläge där passbåten går till Lidö och Fejan. Två perfekta båtturer för dig som vill en annan del av Skärgården och sett Grinda, Sandhamn mm. Det går faktiskt att få till en miniluffning till de båda öarna på en dag.



Gräddö

Detta lilla samhälle på Rådmansö, strax öster om Norrtälje, var en gång i tiden en betydande fiskeby. Under andra världskriget hade Stockholmsseskadern sin bas här och 1959 började Vikinglinjen trafikera Ålandstrafiken från Gräddö ångbåtsbrygga. Idag har denna trafik flyttats till Kapellskär. För den som vill stanna kan man ta en fika på ett café med utsikt över Norrtäljeviken eller hyra en kajak vid Gräddö brygga. För att inte nämna badmöjligheterna - här finns nämligen hela sju badplatser att välja mellan under de varmaste dagarna.

Rådmansö kyrka



Kyrkan är uppförd mellan 1816-1818 i den populära empire- eller Karl Johansstilen. Att det är populärt att gifta sig här är förståeligt för kyrkan och dess läge och är enastående vackert. Altaret i polskt färgad renässansstil från c:a 1600 kommer från den äldre timmerkyrkan på platsen och är troligen krigsbyte från trettioåriga kriget. En vacker predikstol och ett votivskepp är också från den gamla kyrkan. Så sent som 1907 sålde församlingen den gamla kyrkklockan, 2 kronor var kilopriset och man fick 125 kronor, vilket man får en finare lunch för idag.



Trippa

www.trippa.se
