

Årsta havsbad och Årsta slott.

En vacker biltur ned till ett vackert slott med restaurang och en populär badplats som förtjänar ett besök året om.



Sevärdheter:



Årsta havsbad

Mycket populär badplats för Stockholmarna. Vill man ha lite egen tid kan man bara smyga sig förbi alla barnfamiljer och hitta en egen plats att ligga på. Det finns hopptorn och bryggor, kiosk och toalett.



Årsta slott

Slottet har ägts av många genom åren och dess historia sträcker sig till tillbaka till 1200-talet då det var ett säte för Tyska Orden. Bland andra har Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta ägt slottet under en tid och här växte även Fredrika Bremer upp och hennes badrum finns bevarat. Vem som började uppföra slottet är inte helt styrkt, men ibland nämns Barbro Åkesdotter Natt och Dag, hustru till Klas Hansson Bielkenstierna. Det finns en sägen som säger att Barbro lät uppföra slottet när maken var ute till sjöss. Det finns en sägen som säger att Barbro lät uppföra slottet när maken var



ute till sjöss. Då han kom hem ska han blivit så arg för att hon hade byggt ett slott utan havsutsikt att han gav henne en rejäl örfil som, om man lyssnar klockan 12 på natten, fortfarande hörs eka i väggarna. Strax utanför slottet ligger en gammal lada där man under 1600-talet hade inskrivning av soldater innan resan till 30-åriga kriget. Idag är slottet restaurang och festvåning. Lunch serveras kl 11-14 vardagar. Lördagar och söndagar anordnas grillbrunch mellan kl 11-17. Adress: Årsta slott



Trippla

www.trippla.se
