

Från Nynäs slott via Stendörren till Nyköping.

RUNDTUR: En rikt varierande utflykt till tre fantastiska resmål längs en mycket trevlig vägsträcka. Stendörren är en av östkustens mäktigaste naturupplevelser och Nyköping och Nynäs slott är platser med rik historia.



Sevärdheter:



Nynäs Slott

Detta slott har fått sin beskärda del av make-overs sedan det byggdes på 1300-talet. Man har även hittat gravar från brons- och järnåldern i trakten. Idag sköter Naturbruksgymnasiet Öknaskolan lantbruket med djurhållning och spannmålsodling på Nynäs marker. Huvudbyggnaden fungerar som ett museum och parken är ett livaktigt kulturcentrum. Det är rikligt med informationsskyltar utomhus om byggnaderna och historien vilka är skapade av Södermanlands museum.



Stendörren naturreservat

Ett naturreservat i Nyköpings kommun som bildades 1972 för att friluftslivet skulle få tillgång till den sörmländska skärgården. Är du aktiv? Då har du kommit rätt. Är du en latmask? Då har du också kommit rätt. Här finns något för alla. Vandringsleder genom trolska skogar, både för den gående och den som sitter i rullstol. Här finns även eldstäder och rastplatser så packa picnickorgen och njut av naturen. För att komma ut till de små

öarna går man över härliga gungande hängbroar och spångar. Stanna upp en stund och blicka ut över horisonten och bäst från utsiktstornet i närheten av Naturrummet några trappor upp. Väl på plats ligger det flera idylliska badplatser.



Nyköping

En riktigt gammal stad som tidvis i praktiken tjänat som Sveriges huvudstad. En gästfri stad som dock historiskt sett är mest känd för Nyköpings gästabad 1317 där kungen Birger Magnusson låter sina bröder svälta ihjäl i fängelsetornet. Sevärt är slottet Nyköpingshus, hamnen och lite av varje längs den väl uppskyltade ån. Sevårdheter: - Nyköpingshus. Ett riktigt gammalt slott men som de flesta slotten har de fått sin beskärda del av ombyggnationer samt. Är även ett museum men beses även utifrån med stor behållning. - Tovastugan. Ett 1600-tals torp brevid Nyköpingshus som flyttades hit från Tuva på 50-talet. - Hamnen och de förskönande silobyggnaderna. Nere i hamnen pågår en lite märklig ombyggnation där spannmålssilon görs om till bostäder. Vid vackert väder är det rikt folkliv i hamnen. - NK-villan ritad av Ferdiand Boberg för en utställning i Norrköping och därefter flyttad hit. För det var just i Nyköping som de flesta av NK:s egna möbler tillverkades. Äta och fika: - Café Krogen samt Glasskafét Aktersnurrar nere vid hamnen. - Erik på slottet har fik på sommaren. - NK-villans café (endast öppet vardagar)



Trippa

www.trippa.se
