

Norrtälje - Roslagens huvudstad.

En knapp timmes bilresa från Stockholm ligger denna pittoreska stad. Gå längs ån, se vackra trähus, shoppa och runda av med restaurang eller gammelfika. Missa inte den helt nya stadsdelen vid Norrtäljeviken.

Res med SL: Tekniska högskolan buss 676 till Norrtälje busstation 1t 9 min

Sevärdheter:



Norrtälje

Norrtälje är en riktigt mysig småstad som placerar sig högt upp i listan över populära sommarstäder. Kombinera shopping och naturupplevelser med restaurangbesök nära havet. Vi guidar dig genom stans mest natursköna och pittoreska delar samt shoppingstråk. Staden grundades av Gustav II Adolf och kallas för Roslagens huvudstad. Hamnen var länge betydligt viktigare än idag och den gamla ångbåten skvallrar om vad man åkte med innan snabbussarna till Stockholm gick. Vi har även skapat en promenad som täcker det väsentligaste. [nid:tripp/norrtaelje-en-stadspromenad-0, text:"Norrtälje stadspromenad."]

Norrtäljeån

Norrtäljeån är bara 1750 meter lång och rinner från sjön Lommaren ut till hamnbassängen i Norrtälje. Inte desto mindre en mycket vacker promenad längs ån och över små broar.



Stora torget

Helt enkelt ett vackert småstadstorg med rådhuset på Stora torget där fantastiska Collins ostbod och Skebo kött, med bland annat närproducerat kött, ligger inrymda. Ska ni handla lite här, ta det på tillbakavägen.



Södra Bergens utsiktsplats

Här får man en bra översikt och ser hela Norrtälje samt en bra bit ut i viken. Från Norrtäljeviken kunde man fram till vikingatiden ta sig inåt land så långt som till Uppsala. Bredvid utsiktsplatsen ligger en restaurang för den hungrige.

Pythagoras industrimuseum

Museet är en gammal motorfabrik där man tillverkade tändkulemotorer. Det var en motor av tvåtaktstyp som har vissa likheter med dieselmotorer men kunde ha som bränsle allt som kunde användas i en het stekpanna t ex fiskleverolja. Fabriken var på sin tid Norrtäljes största industriföretag. Idag



är det ett av Sveriges bäst bevarade industriminnen där mycket är som det var förr. De guidade visningarna är mycket bra och rekommenderas.



Tillfällegatan

Här följer en rad små och stora butiker, caféer och restauranger. Detta stråk byter namn tre gånger längs samma gata på knappt två hundra meter. En småstadsmysig känsla med mycket att se och shoppa,.



Lilla torget

Wallinska gårdarna är stadens mest kända byggnader och uppfördes på 1730-talet. Innan de kom till var det tomt på platsen, efter ryssarna hade varit på besök 1719 och bränt ner hela staden.

S/S Norrtelje

Ångbåten S/S Norrtelje har legat här sedan 60-talet och är idag en restaurang. Båten tillhörde Norrtelje Ångfartyg AB och trafikerade bland annat Åland.



Societetsparken

Societeten var ju ett finare ord för överklass. Vad nämnda överklass kallade resten av folket kan man ju spekulera över. Bara namnet minner om en svunnen tid då man skiljde på hög och låg. En rogivande park där picnic med fördel intas. Mest känt nuförtiden är två klassiska motorträffar sommartid, en för motorcyklar och en för amerikanska bilar.



Trippa

www.trippa.se
