

Djursholm runt.

En promenad som slingrar sig runt i Djursholm men inte kanske hela samhället som titeln ger sken av. Vacker arkitektur och fina naturupplevelser.



Sevärdheter:



Djursholm slott

Troligen började det hela med ett stenhus på ön Gamla Djursholm, uppfört av Nils Jönsson Oxenstierna på 1400-talet. Cirka hundra år senare tog ätten Banér över och på 1600-talet fick slottet till nuvarande utseende av Svante Gustavsson Banér. Flera restaureringar har skett, den senaste under 1960-talet under ledning av arkitekten Klas Fåhraeus. Slottet innehåller idag lokaler för Danderyds kommun men kan även hyras för fester. Tyvärr finns det inga allmänna besökstider för slottet idag.



Villa Lorrinde Tulevägen 15

Villan är ett byggnadsminne har en tidstypisk sekelskiftesstil med tydlig inspiration från amerikansk panelarkitektur sk "stick style". Vid en renovering 1984 rekonstruerades hörntornet efter arkitekten Erik Lundroths originalritningar. och huset gavs sin ursprungliga färgsättning i rött och vitt.



Birgittasystrarnas kloster

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Vår Frälsares Orden, instiftad på 1300-talet av den heliga Birgitta. Heliga Birgitta är en av de mest uppmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm grundades 1923. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1973.



Villa Lagercrantz

Namnet härrör från bankdirektör Gustaf Lagercrantz som bodde här med sin fru Elsa som var dotter till J Henrik Palme som grundade Djursholm. Men de bodde inte ensamma för här bodde även deras fem söner, kokerska, två husor samt chaufför med fru. En lärling till Ragnar Östberg ritade huset och tillbyggnaden bär Ivar Tengboms signatur. När villan såldes 1977 till två familjer fick de nöja sig med åtta respektive tio rum var. Byggnadsminne sedan 1979.



Germaniaviken

Germaniaviken är en badplats vid Värtan i Djursholm med barnvänlig sandstrand. På tidiga kartor över området kallades platsen för Österviken. Mellan 1890-1912 bodde Alice Tegnér i närheten, närmare bestämt på adressen Germaniavägen 5. Huset är dock rivet.

Fyrstigen 5 - Gamla Djursholm

Fyrstigen 5 ligger på Gamla Djursholm, en halvö på den södra udden i Germaniaviken.



Tidigare var det en egen ö där det låg en sätesgård i början av 1500-talet. Senare flyttades gården till den nuvarande platsen för Djursholms slott. Denna medelromantiska tegelvilla kom till år 1914 och ritades av Carl Westman, som bland annat ritat Stockholms rådhus. Tidigare ägare, på 1920-talet, var Oscar Rydbeck, nära medarbetare till Ivar Kreuger. Idag är det Bobby och Anna Looft som står som ägare. Om du spatserar runt i området kan du se flera andra kulturhistoriska och vackra villor.



Trippla

www.trippla.se
