

Uppsala längs Fyrisån.

Man har inte sett Uppsala om man inte sett Fyrisån. Man kan strosa upp och ned längs den men vi passar på att markera ut några sevärdheter längs ån eller strax intill.



Sevärdheter:



Ofvandahls hovkonditori

Anrikt café som invigdes 1878. Luncher, catering, specialist på smörgåstårter. Uteservering på sommaren.



Linnéträdgården och Linnémuseet.

Innanför grindarna på Svartbäcksgatan 27 ligger Linnés egen botaniska trädgård, en grönskande oas i centrala Uppsala. I de regelbundna växtkvarteren odlas mer än tusen arter ordnade efter Linnés sexualsystem, med ettåriga och fleråriga växter var för sig. Ingenstans kommer du närmare Linnés gärning än här, i hans trädgård. Den första undervisningsträdgården på platsen anlades av Olof Rudbeck den äldre, redan 1655. I trädgården finns café och restaurang. Linnémuseet finns i det hus som en gång var Carl von Linnés bostad, en

kulturhistorisk pärla belägen i anslutning till Linnéträdgården i Uppsala. Linnés hem är idag ett museum och visar den världsberömda botanistens vetenskapliga gärning med utställningar i bibliotek, skrivkammare och naturaliekabinett. Det stämningsfulla 1700-talshuset är i huvudsak möblerat med originalföremål som kläder, textilier, porslin och möbler, som berättar om Linnés liv både privat och som vetenskapsman.



Flustret

Flustret är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen och Stadsträdgården. Här serveras à la carte och förbeställda luncher. Krogen arrangerar dans, nattklubb och afterwork. Under årets arrangeras större evenemang som t.ex. bandyfrukost och julbord.



Stadsträdgården

Parken, som är från slutet av 1800-talet, är öppen året om och innehåller många spännande platser och attraktioner. På våren och sommaren sprakar parken av blomsterprakt när grönskan blommar upp i paradplanteringarna.

Café Gula Villan

Ett mysigt kafé mitt i Stadsträdgården som titulerar sig. Café, smörgåsrestaurang och glassbar. Givetvis är det ute som gäller när vädret tillåter i denna lummiga park ett stenkast från Fyrisån. Sjukhusvägen 4,



Uppsala 072-704 19 50



Uppsala slott

Här har många kungar, drottningar, prinsar och prinsessor bott ända sedan 1540-talet då Gustav Vasa började bygga slottet. Det var då tänkt som en försvarsborg. Kröningsfester och andra historiska händelser har ägt rum på platsen, för att inte tala om så kallade Sturemorden, då medlemmar av familjen Sture lät mördas av Erik XIV nere i fängelset. Det var även på Uppsala slott som Gustav II Adolf bestämde sig för att gå med i 30-åriga kriget, något han sent skulle ångra. Hans dotter drottning Kristina avsåg sig även tronen på denna plats. Året var 1654 och det skedde under uppseendeväckande former. Idag kan man tyvärr inte besöka slottet invärtes. Det används bland annat som landshövdingens residens.



Museum Gustavianum - Stängt pga renovering.

Museum Gustavianum är Uppsala äldsta bevarade universitetsbyggnad. Gustav II Adolf skänkte byggnaden till Uppsala universitet tillsammans med 400 gårdar, vars avkastning skulle bidra till universitetets drift. I Museum Gustavianum kan man se det praktfulla Augsбургska konstskåpet, som Gustav II Adolf fick i gåva under 30-åriga kriget på 1630-talet. I kupolen finns en av

världens få bevarade anatomiska teatrar.



Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är Nordens äldsta gotiska katedral som började byggas i slutet av 1200-talet. Här ligger kung Gustav Vasa begravd tillsammans med sina tre drottningar, Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Leijonhufvud och Katarina Stenbock, som överlevde Gustav Vasa med 61 år! Även Johan III och hans två drottningar, Katarina Jagellonica och Gunilla Bielke är begravda i domkyrkan.



Upplandsmuseet

Man inriktar sig på den Uppländska kulturhistorien och kulturarvet och att föra kunskap om det vidare. Många föremål speglar den uppländska allmogekulturen och folkkonsten men även viktiga delar av länets industrihistoria samt äldre byggnadshistoria. Genom fortlöpande arkeologiska utgrävningar utökas samlingarna med föremål från förhistoria och medeltid. Här finns även en museibutik med café. Museet flyttade hit 1959 efter en tids magasinering efter att ha varit inhytt i Gustavianum. Byggnaden heter Akademikvarnen och den nuvarande kvarnen uppfördes åren 1766-68 men här har man haft kvar sedan 1200-talet och tidvis ägd av kyrkan.



Trippa

www.trippa.se
