

Söderut genom Botkyrka och Södertälje

En snirklande väg mellan E4:an och Nynäsvägen som ringlar sig ned och passerar allsköns sevärt. En gratis bilfärja över Skansundet ger lite båtkänsla.



Sevärdheter:



Tumba bruk och bruksmuseum.

Tumba bruk kan besökas även då inte museet är öppet. Man kan studera den traditionella uppdelningen mellan bostäder för arbetare och övriga ledningsnivåer. Vad som skiljer detta bruk från andra, är vikten av brandskydd, för det var ju inte bra ifall papper och helst inte färdiga sedlar brann upp. Därför har man ett eget hus som heter Spruthuset där vattenspruta och den egna brandkårens utrustning finns. I det gamla Oxhuset finns ett jättemysigt café med gammal rekvisita och drycker mm i gammal stil och man har även utställningar. På sommaren kommer klassiska vilstolarna fram. Ha det så trevligt! Öppettider: September-April Lördag - Söndag, 11 - 16 2 maj- 30 augusti Tisdag - söndag, 11 - 16

Eldtomta café

Åretruntöppet kafé som även serverar enklare lunchrätter. Vacker väg hit och omgivning med en närliggande havsvik som man raskt kan promenera till.



Skanssundet - Nässkansen

Skanssundet är sundet mellan två förskansningar i Södertäljeleden. Här har det varit befäst i 300 år fram till 1927. På denna sida går vägfärjan västerut och får man vänta (går varje halvtimme) kan man passa på att rasta eller vill man stanna längre finns en långtidscamping. Nässkansen som har en riktig vallgrav bevarad samt en gammal kanon har en vacker utsikt över fjärden. På andra sidan ligger Mörkö med Skansholmens sjökrog som är öppen sommartid.



Skansholmens sjökrog och bistro

Skansholmens sjökrog på norra Mörkö är öppen sommartid och ligger mycket vackert med vatten åt två håll vid Skanssundets färjeläge. Hit tar man sig antingen söderut från Mörkö eller via vägfärjan norrifrån. Det finns båtplatser för övernattning, camping samt stugor att hyra. Denna restaurang blev den första, sedan 1865, att ha eget Brännvinsbränneri. I samma byggnad som krogen ligger en affär och ett stenkast därifrån en bistro med lite billigare rätter.

Hörningsholm slott



Privatägt sedan 1746 av släkten Bonde. Man tror att slottet ligger på grunden till en gammal vikingaborg. Hörningsholm är beläget högt på ett klippavsats intill Borsundet och har en fantastisk utsikt. Slottet har varit i mångas ägo, bland annat har det getts bort som morgongåva till en dansk adelsdam. Slottet är inte öppet för allmänheten men bara att beskåda slottet över fälten är en mäktig syn.



Idala Café & Lanthandel

Här kan man både fika och handla i lanthandeln med basvaror, dricka glass och ett stort grönsaksstånd utanför. Har man tid och ork så kan man hyra cykel med korg för 60 kr per dag och då får man karta med åtta turer att välja bland. Termos får man låna också.



Kulturhuset i Ytterjärna

I detta magnifika hus ryms teater, café, restaurang, konferenslokaler och kontor. Väljer man att äta eller fika här så är det ofta ekologiskt, bodymaniskt och från lokala producenter. En mycket populär vegetarisk buffé serveras lunchtid. Kulturhuset byggdes för att inspirera till nytänkande på alla livets områden. Konsertsalen med utmärkt akustik och vacker väggskulptur har plats för drygt 500 sittplatser. Huset är ritat av arkitekten Erik "Abbi" Assmusen och den enorma takmålningen i stora salen är handmålad av konstnären Arne Klingborg. I tävlingen om Sveriges mest omtyckta moderna byggnad gick silvermedaljen till Kulturhuset i Ytterjärna år 2001. Tel: 08-554 302 15



Farstanäs havsbad

Ett folkligt och fullspikat bad med många troget återkommande campare.



Trippa

www.trippa.se
