

Skänninge

En ort som tidigare spelat en mycket stor roll i tidig svensk historia. Idag en unik trädstad där 276 av 312 byggnader i stadskärnan är av trä.



Sevärdheter:



Skänninge

Skänninge är en av landets äldsta städer. Det är oklart exakt när men 1178 nämns staden i ett skyddsbrev. Storhetstiden var 1200-talet då Skänninge var en mycket viktig stad i en rik jordbruksbygd. Omgiven av många stormannagods som t ex Bjälboättens och kungsgårdar gjorde att staden blev en central marknadsplats.



Ture Lång

Ursprungligen var Ture Lång en staty som stod på torget under medeltiden. I Olaus Magnus historieverk från 1555, Historia över de nordiska folken, omnämns en jättelik bildstod som folket kallade Turelang och som liknar Roland av Bremen, vilket var en tysk Rolandstod som var vanliga på torg i tyska medeltida städer. De var en symbol för makten och intill dessa stoder straffade man "missgärningsmän".

Sjölingården



Ursprungligen kallat Smedargården då det uppfördes på slutet av 1700-talet. Sen ägdes gården av stadskantor (han som spelade kyrkorgeln) Johan Sjölin, därav namnet.



Sandbergsgården i Gamla Skänninge

Vid Järntorget i Gamla Skänninge, stadens äldsta torg, där man troligtvis hade marknaderna under medeltiden, ligger Sandbergsgården. Gården är två sammanbyggda hus från 1700-talet.



Eriksgatan

Eriksgata var den resa som nyvalda kungar företog sig och utgick medsols från valplatsen Mora Sten (dagens Mora stenar) utanför Uppsala, via Södermanland, genom Kolmården till Östergötland, på båda sidorna av Vättern och upp mot Västergötland, Närke och Västmanland och tillbaka till Uppsala.

Vårfrukyrkan

Skänninge blev under 1200-talet ett andligt centrum och tecken på det är stora kyrkomötet som hölls här 1248 där bland andra Birger Jarl var närvarande. Skänninges betydelse grundas i de två kloster samt närheten till Bjälbo och dess jarlaätt. Påven ville ha en starkare kontroll över kyrkan i



Sverige. Mötet fick konsekvenser för prästerna som inte längre fick gifta sig, äktenskap upplöstes och prästbarn blev arvslösa.



Skänninge Rådhus stadsmuseum

En ganska ny byggnad om man jämför med den närliggande Vårfrukyrkan från sent 1200-tal. Uppfört 1770 och något Rådhus är det i egentlig mening inte idag. Istället har Mjölby/Skänninge turistbyrå första våningen och i Rådhusalen på övre plan visas stadens och Rådhusets historia med texter, bilder och modeller samt fynd från arkeologiska utgrävningar.



Trippa

www.trippa.se
