

Nockebybron till Blackeberg

En omväxlande promenad från Nockebybanans ändstation längs vattnet förbi Snuskungens slott, bad, vackra utsiktsplatser fram till vampyrernas Blackeberg.



Sevärdheter:



Nockebybron

450 meter lång, 24 meter bred och den segelfria höjden vid stängd bro är 12,5 meter. Bron blev klar 1973 och dess mitt bildar gränsen mellan Stockholms kommun och Ekerö kommun. Första bron byggdes 1787. Under bron kan man meta de allra fetaste abborrar.



Ängbybadet

Tillsammans med Sätra camping (på andra sidan vattnet) Stockholms mest centrala campingplats, med gångavstånd till tunnelbanan. Här finns vattenrutschbana, kiosk, servering och förstås ett fantastiskt bad. Längre drevs campingen av kommunen, men numera arrenderas verksamheten ut.

Blackebergs slott

Ljunglöfska slottet kallades det också



eftersom det var "Snuskungens" sommarresidens. Här umgicks tobaksmagnaten med bland andra Oscar II och de drack punsch i det makalösa groggtornet. Slottet, ett Drottningholm i miniatyr, invigdes på fabrikörens 60-årsdag 1893. Idag används det för fest och konferens.



Utsiktsplats "Groggtornet"

Här har du en enastående utsikt mot Lovön. Populär picknickplats där man kan sitta högt men skyddat i lä.



Frimurarordens barnhem

Redan 1753 startades verksamheten med att ge "hittebarn" utbildning och någonstans att bo. 1928-30 byggdes Klockhuset och Rotundan efter ritningar av Hakon Ahlberg. 1949 byggdes det om till ett hem för kroniskt sjuka. Idag ingår verksamheten i komplexet Blackebergs sjukhus.

Vampyren i Blackeberg

För den som läst eller sett "Låt den rätte komma in" är Blackeberg ett eldorado. Med boken i hand kan man hitta varenda plats där vampyren härjade. Börja med gången under Bergslagsvägen, titta in på restaurangen på torget och så vidare. Ett måste när man ändå är i området är ett besök på



Trippa

www.trippa.se



"Kokosbollsfabriken" Lincals, precis bredvid Vampyrens lägenhet.



Trippla

www.trippla.se
