

Norra Brunnsviken och Tivoliberget

Beundra den sagolikt vackra utsikten över hela Brunnsviken från Tivoliberget. Här passeras bl a flera historiska byggnader och en restaurerad lustpark.



Sevärdheter:



Frösundavik

Utgörs av byggnader från 20-talets klassicismen som idag är avsedda för hotell och konferens. En del av huvudbyggnaden var tidigare Svea ingenjörregementets (Ing 1:s) lokaler. Och från allra första början låg ett torp med namn Snåltäppan här.



SAS koncernbyggnad

Solna kommun ägde området 1985 och valde att sälja en del av marken till SAS och kontoret uppfördes åren 1985-87. Flygbolagets huvudkontor fick då skräddarsydda lokaler som man verkade i tills man 2010 flyttade till Arlanda flygplats. Hösten 2013 beslutade man sig för att flytta tillbaka.

Annelunds gård

Här har många bott under årens lopp.



Grosshandlaren Erik Giers var den förste hyresgästen och han namngav huset efter sin hustru Anna i slutet på 1700-talet. Per Henrik Ling, "Den svenske gymnastikens fader", köpte gården 1822. I den röda träbyggnaden på gården lät Ling naturligtvis bygga en gymnastiksal.



Kafé Sjästugan

Ta en fikapaus på bryggan och smaska på något nybakt och ekologisk från kaféet i mysiga trädgården. Knappsoppan med linser, curry och mango chutney är värt resan hit. 2004 brann kafébyggnaden ner, men numer är den under uppbyggnad. Skön äkta allmogehippie karaktär. Öppettider: Året om torsdag, lördag och söndag. Sommartid dagligen sommartid 11-17. På sommaren har man även konserter vissa dar. Se hemsidan.



Bergshamra by

Karl XV lät ca 1865 uppföra tre villor åt sina vänner intill Brunnsviken; Övre Karlsro samt Nedre Karlsro, som består av två villor placerade i flygelläge till Övre Karlsro. Villorna är uppförda i karaktäristisk schweizerstil och hyrdes ut som sommarbostäder.

Carl Malmstens hus

I möbelarkitekts bostad på Pipers väg 18 hittar du naturligtvis en hel del inredning som han designat själv.



Tivolibergets utsiktsplats

Pusta ut och förundras över den sagolikt vackra utsikten över hela Brunnsviken. Under andra världskriget användes Tivoliberget av luftvärnet. När det grönskar får man kika lite mellan träden så nästa bättre vintertid.



Pipers park

Den pastorala oasen med sina väldiga ekar är resterna av en lustpark som aldrig blev klar då beställaren, parisambassadören Gustav Philip Creutz, avled 1785. Piper är förstås namnet på mannen som fick i uppdrag att grunda parken. När Creutz dog växte parken igen. Vid firandet av Pipers 200-årsminne 1978 började man restaurera den.



Trippla

www.trippla.se
