

Tyresö slott - Tyresta nationalpark - Gålö - Dalarö

En blandad heldagstur som garanterat har något för alla. Historia, djur- och naturupplevelser, bad och ett pittoreskt samhälle.



Sevärdheter:



Tyresö slott

Längst inne vid Kalvfjärden uppförde Gabriel Oxenstierna under 1620- och 30-talen Tyresö slott. Som den mäktiga man han var fick byggnaden en storslagen form med torn och smyckade gavlar. Under åren har slottet byggts om flera gånger och i början av 1900-talet återställdes det till sitt ursprungliga skick. Idag ägs slottet av Nordiska Museet och är öppet för besök på egen hand lördagar och söndagar mellan 28 maj och 4 september kl. 12-15. Entréavgift. Fritt till och med 18 år. Tel: 08-519 545 50 Tyresö kyrka, som ligger precis intill parkeringen, invigdes 1641 i och med begravningen av Gabriel Oxenstierna. Den skulle verka både som grav- och sockenkyrka. På utsidan av kyrkomuren hänger fortfarande järnringar, där man förr i tiden band sina hästar medan man besökte kyrkan. Den lummiga parken kom till på 1700-talet och var Sveriges första engelska park. Den designades av trädgårdsarkitekten F M Piper och dess slingriga gångar tar besökaren på en idyllisk promenad i slottsomgivningen. Slottet har två caféer; Borggårdcaféet ligger i den östra flygeln och har öppet varje dag året runt och Café

Notholmen som ligger intill Slottsparken på den lilla ön Notholmen dit man tar sig via en broförbindelse. Vill man äta mat finns nyöppnade Tyresö Slott Bistro & Salonger som har öppet dagligen 11-16 och fre-lör även till 22.



Tyresta by och nationalpark

Tyresta by brukar kallas för ett Skansen i miniatyr och är ett väldigt populärt utflyktsmål för barnfamiljer. Byn överlevde skiftesreformerna på 1800-talet och är en av Stockholms bäst bevarade. Den har varit bebodd sedan järnåldern och bakom en av de fyra gårdarna kan man se bevis på den forna historien i form av en runhäll. Det finns även grisar och getter att titta på, samt museum och utställningar. Tyresta by brukar kallas för ett Skansen i miniatyr och är ett väldigt populärt utflyktsmål för barnfamiljer. Byn överlevde skiftesreformerna på 1800-talet och är en av Stockholms bäst bevarade. Den har varit bebodd sedan järnåldern och bakom en av de fyra gårdarna kan man se bevis på den forna historien i form av en runhäll. Det finns även grisar och getter att titta på, samt museum och utställningar. Som kontrast kan man sedan ge sig in i den enorma Tyresta nationapark. Den sträcker sig över både Tyresö kommun och Haninge kommun och i den västra delen finns urskogen. Vid parkeringen börjar den 2,5 kilometer långa Urskogsstigen, en slinga med skyltar längs vägen som berättar om naturen. I urskogen har träden inte rörts av människan på flera hundra år, till gagn för flora, fauna och världsklimatet.

Gålö havsbad

Vid Stockholms längsta sandstrand och mitt i ett naturreservat ligger det mycket populära



Gålö havsbad. Här får du bestämma vad som passar dig bäst, klippbad eller sandstrand. Fiskenörd? Du kan fiska strömming och öring från både klipporna eller från en av hyrbåtarna. Det finns en restaurang och ett minilivs där det ryktas om rykande färska baguetter på morgonen, först till kvarn! Vill man stanna över natten finns en stugby som är riktigt välskött och att vakna upp här är svårslaget.



Schweizerbadet

Väldigt långgrund, man får vada ut cirka hundra meter innan det händer nåt. Det finns tre olika badplatser, två små och en lite större. På sommaren kan det vara smockat, speciellt på den större platsen. Här är det vid rätt vindar också populärt för vindsurfing så se upp så att det kommer en bräda i världens fart! Caféter och matställen finns det gott om. Likaså toaletter och ombytningsmöjligheter.



Dalarö

Det pittoreska skärgårdssamhället uppstod under 1800-talet, när rika Stockholmare flyttade hit över somrarna. Många konstnärer var förtjusta i platsen, inte minst Anders Zorn som har målat av många kvinnor här. Den som kommer till Dalarö första gången blir hänförd. Väl på själva Dalarö kan man passa på att kolla in skärgårdsmuseet i Tullhuset eller besöka någon av restaurangerna. Fika gör man bäst på Dalarö Bageri på huvudgatan eller Våffelkafét nere vid östra hamnpromenaden. Samhället är så behändigt att man i princip kan gå längs Odinsvägen som skär rakt igenom samhället ned till hamnen. För den som gillar utsikter har man kommit rätt flera utsiktplatser men Lotsberget är i topp. Flera butiker av klass finns för den shoppingsugne och fräscha



matvaror kan handlas hem. Trippa har två promenader på Dalarö. En kort som rör sig i själva samhället och en lite längre som går ned till Askfatshamnen och längs Dalarö kanal. Långa promenaden: [nid:tripp/dalaro-1, text:"Dalarö runt."] Korta promenaden: [Dalarö - lilla promenaden.](#)



Trippa

www.trippa.se
