

Älvsjö med omgivning

En varierande rundtur som är ett bra exempel på allt intressant som finns nära storstan. Kyrkor, slott, gårdar och gamla mentalsjukhus står på schemat för denna utflykt.



Sevärdheter:



Brännkyrka kyrka

Den första delen av denna kyrka byggdes redan på 1100-talet. Sedan dess har den brunnit flera gånger, därav både kyrkans och församlingens namn.



Örby slott

En bit söder om Lisebergs vårdcentral finner du Örby slott som byggdes runt 1674. Efter ett gäng olika ägare är det sedan 1976 Vietnams ambassad som huserar i lokalerna. Den vackra trädgården räckte en gång ända ner till där Stockholmsmässan idag ligger.

Lerkrogen

Både Brännkyrkas och Hägerstens



hembygdsförsamlingar håller till i huset som ursprungligen tillhörde Västberga gård, men har blivit flyttat hit. Varje söndag är det permanent utställning om områdets historia samt fikaservering.



Långbro sjukhus

Mitt i Långbro park ligger dessa två stora byggnader, en för kvinnor (Stora kvinns) och en för män (Stora mans), som en gång tillhörde ett mentalsjukhus. Det öppnades 1910 och stängdes 1997. Här har bland annat Sveriges farligaste kvinna och Hermann Göring suttit inlåsta. Under marken i parken finns det gångar, där personalen kunde färdas mellan de två byggnaderna. Som mest hade man runt 1300 inskrivna patienter. Idag består Stora kvinns av bostadsrätter och Stora mans av skola och relokaler.



Långbro Vårdshus

Långbro vårdshus ligger vackert beläget vid ett av Stockholms vackraste parkområden som tillhör det som tidigare var Långbro sjukhus. Väntar man på bord så kan en liten bensträckare här rekommenderas. Att boka bord rekommenderas. Här kan man äta vardagslunch, middag (ej måndag) och helgbrunch. Krögare är ingen mindre än Fredrik Eriksson, känd TV-kock, som bland annat varit med i kocklandslaget.

Herrängens gård



Anor från 1600-talet och många ägare bakom sig. Mycket av inredningen är bibehållen och gör gården till ett populärt objekt för bröllop, dop, fester med mera. Det som tidigare var bostad för gårdens föreståndare är nu ett helgöppet kafé. Öppet alla lördagar och söndagar kl. 11-16.



Trippa

www.trippa.se
